

# Wees blij dat je ze nog hebt

Yvonne Kroonenberg

ISBN: 9789045026190

We worden tegenwoordig oud, heel oud. En tegen de tijd dat we hulpbehoevend zijn is er geen luxe bejaardenflat meer waar we welkom zijn en vertroeteld worden tot aan een zachte dood.

Mantelzorgers moeten het werk doen. Dat zijn meestal kinderen en kleinkinderen: zij geven liefde en zorg zo goed ze kunnen. Zijn ouders daar dankbaar voor? Niet altijd. In dit boek laat Yvonne Kroonenberg mensen aan het woord die met deze omstandigheden te maken hebben: wanhopige, opofferende, boze en blijde mantelzorgers. Dankbare en ondankbare senioren, verpleeghuisbewoners, verpleeghuiswerknemers, kinderen en kleinkinderen van alle leeftijden. Ze sprak deskundigen en liep mee in een verpleeghuis. Een bemoedigend boek over een ingewikkelde levensfase voor ouderen en hun dierbaren.

Onderhoudend en soms hilarisch geschreven boek over de diverse manieren van zorg voor ouderen: ouders in huis opnemen, ouders in verzorgings- of verpleeghuizen, wat er allemaal goed gaat, maar ook wat er allemaal fout kan gaan.

